

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE  
Silkeborg

Nr. 2. 2011  
16. årgang



Medlemsblad for  
Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og  
Omegn

**Adresser:****Formand**

Mogens Gade Heller  
Tingbakken 3  
8883 Gjern  
[mghe@fibermail.dk](mailto:mghe@fibermail.dk)  
Tlf.: 26362123/86957519

**Næstformand**

Hans Pedersen  
Nebelgårdsvej 5  
8600 Silkeborg  
[djaevlemosegaard@mail.dk](mailto:djaevlemosegaard@mail.dk)  
Tlf.: 86 877 464

**Kasserer**

Erling Lemming  
Sportsvej 3  
8883 Gjern  
[lemming@mail.dk](mailto:lemming@mail.dk)  
Tlf.: 86875433 / 24796525

**Skydeudvalgsformand**

Erling Rasmussen  
Meldgårdsparcken 10  
8882 Fårvang  
[sus.eri@post.tele.dk](mailto:sus.eri@post.tele.dk)  
Tlf.: 86815616

**Sekretær**

Niels Vendelbo  
Sorringvej 72, Voel  
8600 Silkeborg  
[korsbak@post.tele.dk](mailto:korsbak@post.tele.dk)  
Tlf.: 86 957 290

**Bestyrelsesmedlem**

Steen Lauritzen  
Tandskovvej 30  
8600 Silkeborg  
Tlf.: 86 855 319

**Bestyrelsesmedlem**

Holger Flæng  
Georg Krügers Vej 142  
8600 Silkeborg  
Tlf.: 86 846 584  
[h.flaeng@gmail.dk](mailto:h.flaeng@gmail.dk)

**Fanebærer:**

Bent Christiansen

**Indhold:**

Formandens spalte.

Formandens beretning.

Regnskabet.

Bestyrelsens konstituering.

7. kredsens årsmøde

Aflysning af 7. kredsens skydning

Første afsnit af:

Med Børge til Holland, Normandiet  
og Belgien.

Andet afsnit bringes i næste nr.

## ***Formandens spalte.***

I skrivende stund er der – som de fleste bekendt – meget stille i selskabet. Jeg regner med at alle har travlt med sommersysler. Fra kredsen og/eller Samvirksomheden er der også meget stille, så denne spalte bliver kort – ultra kort.

Jeg vil ikke undlade at nævne at vores landssekretær gennem mange år – Georg Weybøll – er trådt over i Rye's brigade.

Jeg modtog følgende besked fra kredsformanden den 11. maj.  
*Jeg vil lige informere jer om at den tidligere landssekretær  
Georg Weybøll er død, han sov stille på sygehuset  
Hvor han var indlagt. Begravelsen vil finde sted tirsdag 17. maj  
fra Herlufsholms kirke kl. 13.*

Mogens

## ***Generalforsamling 2011.***

### ***Formandens beretning.***

Jeg har valgt at opdele min beretning på følgende måde:

1. Information om Samvirksomheden
2. Information om 7. kredsen
3. Vores eget selskab.

### ***Nyt fra Samvirksomheden.***

Delegeretmødet i Fredericia.

Vores landssekretær – Georg Weibøl – deltog pga. sygdom - ikke i mødet.

Den 1. januar 2011 var Georgs afløser fundet, valgt blev Ernst Harder. Ernst Harder er en meget erfaren forsvarsbroder, idet han har været redaktør af Forsvarbroderen siden 1. august 1983. Ønskes yderligere information om hans virke, kan det findes på DFB's hjemmeside.

Udover nævnte, blev udsendelse af Forsvarbroderen debatteret. Selskabet fra Grindsted havde stillet forslag om, at alle selskaber skulle tvinges til at modtage bladet. Det afstedkom livlig debat men vandt ikke gehør blandt de fremmødte. Forslaget blev nedstemt.

### *Nyt fra 7. kredsen.*

Jeg deltog i årsmødet den 8.maj i Sandvad Sognegård v/Jellinge.

På mødet blev det besluttet at Kredsen skulle given en gave på kr. 1000,- til Camp Bastian.

Et andet debatpunkt var, hvordan vi får fat i Veteranerne, når de vende hjem fra udsendelserne. Desværre kom der ingen konkrete og brugbare forslag på bordet.

Næste møde i Kredsen var Formandsmødet i Kolding den 2. september. Da det tilsyneladende har været svært af få tilstrækkeligt indhold i møderne, blev det besluttet at disse møder i fremtiden skulle formes som arbejds møder. Emner til behandling på møderne blev ikke fastlagt, men kan besluttes fra gang til gang. Et emne kunne jo være – hvordan får vi fat i de hjemvendte veteraner?

Mangeårige kasserere i 7. kredsen – Svend Åge Sørensen – blev udnævnt til æresmedlem. Svend Åge Sørensen blev på årsmødet afløst af Maja Sørensen der sideløbende med kasserere jobbet i kredsen, er kasserere i Horsens.

Næste årsmøde finder sted den 30. april, og der er os der har tjansen. Horsens skulle have haft den, men de kan pt. ikke løfte opgaven.

Jeg arbejdede meget på at vi kunne afholde det på Silkeborg Bad, men det blev desværre for dyrt. Det var eller – efter min mening – det helt rigtige sted - historisk set - men nu bliver det altså Gjern Kultur og Idrætscenter.

### *Selskabets virke:*

**Vores kammeratskabsskydninger og veteranskydninger** fungerer rigtig godt, og fremmødet er tilfredsstillende. Som eksempel kan nævnes, at forårsafslutningen hos veteranerne forleden trak 36 m/k af huse.

Udover nævnte skydninger, har vi også afviklet Fugle- og Pokalskydning. Jeg skal her undlade at komme ind på resultaterne, idet vinder er blevet eksponeret i vores blad, men blot nævne, at til de arrangementer er der også et rigtig godt fremmøde.

Jeg vil dog ikke undlade at sige, at jeg syntes der er fantastiske flotte resultater der opnået. Tillykke med det.

**Den 6. februar** deltog vi i 7. kredsens 15 m.

indendørs skydning i Horsens. Her var vi ikke så skrappe at vi kunne løbe med pokalen. Den blev desværre i Kolding, men vi får jo chancen igen næste år, så må vi jo se hvad vi kan udrette. Det var kun sølle 3 point der skilte os fra Kolding.

**Den 17. februar** gennemførte vi den årlige skydekonkurrence med Garderne og Pioneren. Hvor vi igen – er jeg lige ved at sige - var ubeskedne nok til at løbe med pokalen, og det var både for holdskydningen, og den individuelle skydning. Så mon ikke vi er klar igen i 2011?

**Som noget nyt** deltog vi den landsdækkende skydning mellem Soldaterforeningerne og Forsvarsbrødrerne. Skydningen

foregik på egen bane på nummererede skiver. Skiverne sendes til bedømmelse, hvorefter det Selskab hvis 50 bedste skytter får flest point får pokalen. I skrivende stund ved jeg ikke hvem der har vundet. Resultaterne skulle være indsendt senest den 1. april, så jeg går ud fra at de regner endnu.

**Sædvanen tro deltog** vi ved kransenedlæggelse på Vester Kirkegård den 4. maj. Det var – og er - et meget flot og velbesøgt arrangement. Det på trods af at vejret ikke ligefrem var med os. Et arrangement hvor – stort set – alle foreninger og enkeltpersoner der ønsker at ære dem der faldt under modstandskampen i 2. verdenskrig møder frem.

**Den 9. juni** rejste 55 brødre og pårørende til KBH. Turen var arrangeret af Børge Mikkelsen. Og i henhold til indlægget i DFB bladet var det en meget oplevelsesrig tur - med overnatning og div. spisninger i DGI byen - besøg på Carlsberg - en tur i Cirkus revyen - besøg på Stevn's fortet og på vejen hjem forbi Gavnø Slot. Jeg er sikker på det var en flok trætte rejsedeltagere der ankom til Silkeborg efter turen.

**Den årlige tur** i Silkeborg ny Teater fandt sted den 12. februar. Stykket hed ”Mon en avisand lægger æg”, om de 30 forsvarsbrødre m/k fik svar på det, må stå hen i det uvisse. Et er dog sikkert; det er en rigtig god og hyggelig aften der altid sluttes af med teatersnitter og øl – vin – vand efter eget ønske.

**Året 2010 blev** året hvor vi overdrog vores gamle protokoller – regnskaber og medlemslister til Lokalhistorisk arkiv, der findes i Silkeborg bibliotek. Det vil sige, at alle der har interesse i at se i nævnte ting har adgang til det. Man skal blot gøre det i arkivets åbningstid.

De blev i øvrigt rigtig glade for materialet. Ikke kun på grund af dets indhold, men også fordi vi nu har sikret et vigtigt stykke lokalhistorie for eftertiden.

**Medlemsblad for  
Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og  
Omegn**

**Gennem længere tid** har vi i samarbejde med Garderne og Prionerne, arbejdet på at få rejst en mindesten på Alderslyst Kirkegård. Samarbejdet er udsprunget af at vi sammen ville gøre noget i forbindelse med den 5. september. Umiddelbart efter vi i vores selskab begyndte at undersøge hvilke muligheder vi havde, blev vi kontaktet af Garderne der var lidt længere fremme end os. De havde lavet en aftale med Alderslyst kirke om at holde mindegudstjeneste der. Mindegudstjenesten løb af stablen den 4. september. Kirken var optaget af noget andet den 5. september.

I forlængelse af det, kom Garderne med en forespørgsel til os om vi ville være med til at rejst en mindesten til ære for de danskere har været udsendt til verdens forskellige brændepunkter. Det fandt vi var en god idé, og forventede at blive inddraget i planlægning af hele projektet. Økonomisk talte vi om et projekt til en samlet pris på ca. 5000,- kroner, der skulle fordeles med 1/3 til hhv. Garderne – Prionerne og os. Det viste sig ret hurtigt, at vi ikke blev inddraget i planlægningen, men – stort set – kun blev informeret om hvad der foregik. Jeg opfordrede flere gange til et fællesmøde, hvor vi kunne debattere tingene, men det kom aldrig op at stå. På et tidspunkt blev vi præsenteret for den tekst der skulle stå på stenen nemlig:

### **TIL MINDE OM DE UDSENDTE DER DØDE - REJST 2011.**

Den tekst kunne vi ikke acceptere; for det første dør soldater ikke de falder.

Vi forsøgte at få teksten ændret, hvilket viste sig at være umuligt. Argumentet var, at Kirkegården stod meget fast på denne formulering, fordi man ville sikre sig at ingen kunne se et politisk budskab i teksten. Derfor var den ikke til at ændre.

Flagdagen den 5. september er jo ikke kun til ære de faldne, men for at ære alle der har været udsendt fra 1948 og frem til dags dato.

I lyset af det, plus det lidt skrantende samarbejde valgte vi fra bestyrelsens side at trække vores tilsagn om økonomisk støtte tilbage. Desværre.

Bestyrelsen er blevet enige om at afsøge mulighederne for at gøre noget tilsvarende på Vestre Kirkegård. Og i den forbindelse at undersøge hvad der findes af interessenter til sådan et projekt i Silkeborg og Omegn. (hjemmeværnet-soldaterforeninger oa.)

**I 2010 trådt** 3 fra vores selskab over i Ryes Brigade. Jeg må erkende at jeg ikke kendte alle, men Tove Brødsgaard var en af dem. Jeg føler at det her er på sin plads at sige et par mindeord om Tove.

Tove sad i bestyrelsen gennem en årrække, og udførte her et stort arbejde for selskabet. Tove besad en stor historisk viden, måske i særdeleshed lokalhistorisk. Man gik aldrig forgæves med et spørgsmål af lokalhistorisk karakter.

Udover det havde Tove formidabel hukommelse, personligt blev jeg ofte overrasket over hvad hun kunne huske af detaljer. Tove havde næsten hele vores medlemskartotek i hovedet, ikke kun det nuværende men også hvordan det var tidligere.

Tove var fast deltager i veteranskydningerne. Udover at skyde - hvilket hun dog ikke kunne se til de sidste par år - påtog hun sig opgaven med at sørge for kaffe og kage. Som hun – efter sigende – købte for egne midler, uselvisk som hun var.

Ære være hendes minde.

Afslutningsvis skal der fra mig lyde en tak til alle der yder en ekstraordinær indsats for selskabet:

De Forsvarsbrødre der tager ansvaret for – og gennemfører Veteranskydningerne



Dem der skubber broen over Funder Ådal, hvilket nogle gange er snavset, koldt, vådt og hårdt arbejde, men det skæpper godt kassen.

Og til slut en særlig tak til bestyrelsen for Jeres store indsats og opbakning. Uanset om det er blade der skal pakkes - diverse skydninger der skal afvikles, og – ja alle de opgaver der nu er i vores bestyrelse - stiller I op og medvirker til at løse opgaven perfekt.

Det var så min beretning. Tak for ordet.

### ***Konstituering.***

Bestyrelsen har konstitueret sig på følgende måde.

Næstformand: Hans Pedersen.

Sekretær: Niels Vendelbo.

Kasserere: Erling Lemming.

Skydeudvalgsformand: Erling Rasmussen.

Bestyrelsesmedlem: Holger Flæng

Bestyrelsesmedlem: Steen Lauritzen

Holger Flæng blev udpeget til at være bestyrelsens repræsentant ved Veteranernes aktiviteter.

Steen Lauritzen ønskede, efter mange års virke for selskabet, at blive frigjort fra kasserere jobbet.

Herfra skal lyde en stor tak til Steen Lauritzen for indsatsen.

# Regnskabet

## Regnskab for Selskabet De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn.

For perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010

Indtægter:		
Kontingent medlemmer .....		21.740,00
Indtægter i forbindelse med skydeaktiviteter .....	24.558,50	
- udgifter .....	19.287,34	5.271,16
Salg af slips og årsemler (10 års tegn) .....		255,00
Restindtægter .....		104,17
		<u>27.370,33</u>

Udgifter:		
Kontingent Samarbejdsbøden .....	3.355,00	
Kontingent DDS Midt + 7. kreds .....	686,00	
Kontingent Danmarksamfundet .....	120,00	
Bladet Forsvarsbrødrens .....	746,00	
Andel i krans 4. maj .....	150,00	
Hæderstegn, emblemer, telegrammer .....	1.544,50	
Indkøb af vin til gaver og præmier .....	4.377,00	
Tryk af eget blad .....	2.196,25	
Porno+ tryksager+ kuverter .....	2.656,50	
Kontorartikler, stempel + bøger + papir .....	330,00	
Delegeret møde i Fredericia .....	270,00	
Generalforsamling .....	1.583,00	
Lønnebøger .....	910,50	
Bankgebyrer 60,00 + Web Hosting 375,00) .....	435,00	
Afskrivning på PC+ program (anskaffet 2004) .....	3.999,00	23.558,75
Årets overskud .....		4.011,58

Status pr. 31. december 2010

Aktiver		Passiver	
Kassebeholdning .....	8.062,50		
Jyske Bank .....	18.378,68	Egenkapital pr. 1.1.2010	42.964,63
Aktionarkonto Danske Bank .....	5.548,13	+ årets overskud ifølge	
Aktiebeholdning Danske Bank *7.465,90 .....		driftsregnskabet .....	4.011,58
PC anskaffelse 14.000 .....			
Nedskrevet til 4.000 - 3.999 .....	1,00		
	<u>59.456,21</u>		<u>59.456,21</u>

Silkeborg den 27. februar 2011

\*værdi pr.31.12.10 kr:11.726

Steen Aggarbeck-Lauritzen  
kasserer

Ovenstående regnskab med bilag er revideret. Bankkontoudtog afstemt og kontrolleret.  
Silkeborg den .....

John Berry

Ole Pedersen

Medlemsblad for  
Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og  
Omegn

## ***Kommende aktiviteter.***

### **Kammeratskabsskydninger.**

Oktober	06. & 20.
November	03. & 17.
December	01. & 15.(den 15. er der juleafslutning)
Januar	02. & 19.
Februar	02. & 16.(den 16. kommer Pionerne og Garderen)
Marts	01.(afslutning og pokalskydning)

Som noget nyt har vi besluttet at indlægge et foredrag et par gange hen over vinteren.

Første gang – den 06. oktober - bliver ved John Berry, der vil fortælle om en tur til New Zealand.

Anden gang – den 01. december – bliver ved Erling Lemming, der vil fortælle om en tur med den Transsibiriske jernbane.

***OBS OBS***

***Skydningerne begynder kl. 19.00.***

### **Veteranskydninger.**

Oktober	13. & 27.
November	10. & 24.
December	08.(juleafslutning)
Januar	12. & 26.
Februar	09. & 23.
Marts	08. & 22.(den 22. er der afslutning)

Medlemsblad for  
Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og  
Omegn

## **Fugleskydning.**

Søndag den 06. november, kl. 09.00

## **Trekantskydning.**

Søndag den 08. januar, i Skanderborg. (ret til ændringer forbeholdes)

## **Skydelederuddannelse.**

Også kaldet Voksen Træner Riffel, og indeholder følgende:

- Skydningen grundelementer
- Skydestillinger
- Sikkerhedsbestemmelser
- Pleje & modtagelse af medlemmer
- Træningsmetoder & træningskultur
- Introduktion til trænings planlægning
- Uddannelser- & aktivitetstilbud, målrettet voksne.

Vi arbejder i øjeblikket på at gennemføre ovennævnte uddannelses for vores skydeledere, og andre interesserede. Som det ser ud nu, gennemføres kurset sammen med Haderup skytteforening, selvfølgelig under De Danske Skytteforeningers vinger.

I skrivende stund ved vi ikke nøjagtig hvornår kurset kommer.

Har du lyst til at deltage, så kontakt skytteudvalgsformand:

Erling Rasmussen

sus.erl@post.tele.dk

Tlf.: 86815616

## *7. kredsens årsmøde lørdag den 30. april.*



Årsmødet blev afviklet i Gjern Kultur og Idrætscenter. Det skulle – iht. den planlagte turnus - have fundet sted i Horsens, men de var ikke i stand til at påtage sig opgaven, derfor fik vi den.

Formanden bød velkommen, og der blev udråbt et 9 foldigt leve for Hendes Majestæt Dronningen.

Der blev holdt et minuts stilhed for dem der var afgået til Ryes Brigade.

Af formandens beretning fremgik det at kredsen har vigende medlemstal, helt nøjagtig et fald på 92.

Regnskabet viste et mindre underskud for 2010 på kr. 3162,00.

Bestyrelsen har gjort sig tanker om – og taget initiativ til at få styr på finanserne.

Medlemskontingentet blev sat op med kr. 5,- pr. medlem, med virkning fra 2012.

### ***7. kredsens 50 m. skydning.***

7. kredsens 50 m. skydning i Kolding blev desværre aflyst pga. for få tilmeldte. Skydningen skulle have fundet sted den 28. maj.

Skytteudvalgsformanden i 7. kredsen efterlyser en tilkendegivelse på om skydningen skal flyttes til et andet tidspunkt, eller helt aflyses.

Mogens

### ***Turen til København.***

Traditionen tro arrangerer Forsvarsbrødrenes veteranklub igen en tur til København i 2011.

Turen er fastsat til d. 4. og 5. september, og vi skal igen bo i DGI-byen.

Vi kører fra Silkeborg om morgenen og til Frederiksborg slot. Her spiser vi frokost på en restaurant i slotsparken og derefter er der rundvisning med guide på slottet.

Efter rundvisningen kører vi ind til DGI-byen for at blive indkvarteret, og derefter er aftenen fri.

Der kan eventuelt aftales middag i DGI-byen.

Det er ikke lykkedes at finde teaterbilletter til denne aften.

Næste dag skal vi overvære indvielsen af monumentet for vore udsendte soldater på Kastellet, samt have en rundvisning på Rosenborg slot.

Denne dag er endnu ikke planlagt, da vi ikke kender tidspunktet for indvielsen af monumentet.

Der er for nuværende tilmeldt 35 personer så hurtig tilmelding tilrådes.

Tilmelding til turen kan ske til Hans Aabo, tlf. 86822470 eller til undertegnede.

Mvh.

Børge Mikkelsen,  
Sinding Nørrevej 2,  
8600-Silkeborg.  
Tlf. 86855180/23231220  
E-mail [bbm@fiberpost.dk](mailto:bbm@fiberpost.dk).

### ***Med Børge til Holland, Normandiet og Belgien.***

*På grund af pladsmangel i dette nummer, er denne artikel delt i to. Sidste halvdel bliver bragt i næste nummer.*

I perioden 27.april til og med 4. maj, var en flok Forsvarsbrødre, godt suppleret af Venstre-folk, på en fortræffelig bustur til ovennævnte destinationer.

Medlemsblad for  
Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og  
Omegn

Det var igen Børge Mikkelsen, der med ukuelig vilje og en god portion arbejdstimer, havde fået denne tur sat på skinner. Til stor glæde og fornøjelse for os, der deltog.

Også på denne tur var det Silkebus, der forestod transporten. Vores chauffør, Frank, førte os sikkert hele vejen ud og hjem.

Bussen startede opsamlingen i Sinding, hvor rejseselskabet ”Børges Rejser” jo har sit hovedkontor, tidligt om morgenen. Kl. ca. 0700 blev en større flok samlet op ved ”Lunden” i Silkeborg og sluttelig blev de sidste to samlet op i Virklund.

Efter morgensang og en opstrammer i form af ”En lille en”, kørte vi nu gennem Jylland til vores første stop ved grænsen, hvor der blev indkøbt forsyninger til resten af turen. Turen fortsatte gennem Tyskland, over Bremen, til den hollandske grænse. Videre gennem en del af Holland frem til vores hotel, IBIS i Leiderdorp.

Det er en relativ lang køretur på ca. 1000 km, men tiden gik nu hurtigt og uden de store kødannelser. Tiden blev bl.a. brugt på at studere deltagerlisten og gætte på hvem der var hvem. Mange var gengangere fra Børges tidligere ture til København, men der var også mange ny ansigter. 30 personer i alt, og inden turen var slut var det lykkedes os at få identificeret alle.

Vejret var fint og det var en fornøjelse at betragte det smukke landskab – uden selv at have ansvar for kørslen. En ting jeg lagde mærke til var, at rapsmarkerne blev mere og mere gule som turen skred frem. Men da vi en uge senere igen havde



dansk jord under hjulene, stod de danske rapsmarker også i fuldt flor.

Kl. 19.30 var vi fremme ved hotellet og allerede kl. 20.00 sad vi ved et godt middagsbord og fik her den største snitzel, jeg har set i lang tid.

Mætte og tilfredse tørnede vi ind til en god nats søvn, oven på en lang dag på vejene.

Dagen efter, den 28. april, og i øvrigt min 69 års fødselsdag, stod vi op til gråvejrr efter nattens regn. Vi skulle, efter indtagelse af morgenmad og udcheckning fra hotellet, køre til den kendte og fantastiske blomsterpark ”Keukenhof”. Heldigvis klarede det noget op, og vi havde tørvejrr under besøget i parken. Man kan næsten sige, at nattens regn havde gjort det hele friskt, og det var en lise for sjælen at gå gennem parken med de tusindvis af tulipaner i alle mulige farver. Hvert år plantes der 7 mill. blomsterløg. Her kan man ikke kun nyde tulipaner, men også hyacinter, påske- og pinseliljer, orkideer, roser, nelliker, liljer og mange andre blomster og planter.

Efter et par timer i disse smukke omgivelser gik vi igen ombord i bussen, der nu skulle bringe os de ca. 650 km. gennem Belgien og Normandiet, til vores hotel i Herouville Saint-Clair, en forstad til den noget større by, Caen.

Denne by blev 80 % udslettet under de hårde kampe i 1944. Vanskeligt at forestille sig, når man ser byen i dag.

Det blev en hård tur, ikke mindst for vores chauffør. De 650 km. kom til at tage over 11 timer p.g.a. vejarbejde m.v. gennem Belgien. Vi andre kunne tage det lidt mere afslappet, men kunne have brugt tiden til noget mere interessant.

Medlemsblad for  
Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og  
Omegn

Først kl. 22.30 fik vi middagen serveret på hotellet. Det var en 3-retters menu, som smagte udmærket – suppen undtaget. Denne suppe skulle vi i øvrigt stifte bekendtskab med igen, næste dags aften. Lad os håbe vi fik den udryddet, så andre gæster undgår at stifte bekendtskab med den. Stemningen var lidt mat og folk gik hver til sit efter middagen. Batterierne skulle lades op til dagen efter, hvor vi skulle besøge slagmarkerne på invasionskysten.

Vi skriver nu den 29. april og står op til en dag med regn og blæst og lidt køligt vejr. Vi starter med at køre til byen Bayeux, hvor vi skal besigtige det berømte Bayeux-tapet. Dette ”tapet” er en 70 meter lang tegneserie syet med uldtråde på et stykke linned, der fortæller historien om nordbo-ætlingen Vilhelms erobring af England i slaget ved Hastings i 1066. Hele forhistorien og selve slaget skildres med en fantastisk indlevelse og tapetet bliver ved sin færdiggørelse i 1077 ophængt i Bayeux nye katedral. Det har siden skiftet plads nogle gange og har nu sit eget museum. Det er fantastisk at tænke på, at det har overlevet alle de krige Frankrig har deltaget i, i næsten 1000 år.

Ovennævnte Vilhelm, med tilnavnet Erobreren, blev i øvrigt kåret som Englands konge i Westminster Abbey, juledag 1066.

Vi så herefter byens katedral, som er en kæmpe-bygning, der også var et besøg værd.

Turen fortsatte nu til ”Gold Beach”, nærmere betegnet byen Arromanches, hvor vi så resterne af den berømte pontonhavn ”Mulberry B”. Denne kunstige havn bestående af gamle, sænkede handelsskibe, enorme beton-sænkekasser m.v., blev opbygget af de allierede for at kunne modtage al den gods, som

**Medlemsblad for  
Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og  
Omegn**

krigen gjorde nødvendigt. Man opbyggede også en Mulberry A, ved Omaha Beach, men denne blev efter ganske kort tids brug ødelagt af en heftig storm. Samme storm gjorde også stor skade på Mulberry B, men den blev renoveret og modtog ca. 35% af den totale mængde gods til de engelske og canadiske styrker, 25% af det britiske personel og 17% af den samlede mængde køretøjer. Resterne af dette fantastiske bygningsværk ses i dag tydeligt fra kysten.

Efter en sandwich fortsatte turen til byen Quistreham ved "Sword Beach", hvor vi så et bunkermuseum i 6 etager. Det havde i 1944 fungeret som tyskernes kommandocentral og indeholdt nu en interessant udstilling med effekter fra den tid.

Dagens sidste program punkt var "Pegasus Bridge". Broen over floden Orne har fået sit navn efter den enhed, 6. British Airborne Division, der indtog den vigtige bro ved et angreb med svævefly natten mellem den 5. og 6. Juni 1944. Disse britiske faldskærmsfolk under ledelse af major John Howard, var de første befriere på fransk jord.

Museet i tilknytning til broen var et besøg værd. Her kunne vi bl.a. se et af de svævefly som blev anvendt til angrebet samt en masse andre effekter, herunder også et stykke af den oprindelige bro.

Efter en lang og interessant dag "i felten" gik turen nu tilbage til vores hotel, hvor en tiltrængt middag ventede.

*Fortsættelse følger i næste nr.*